

**Goede Vrijdag in de Geertekerk
10 april 2020**

voorganger: ds. Florus Kruyne
viool: Caecilia van Peurseem
viola da gamba: Robin de Zeeuw
cello: Diederik van Dijk
zang: Joep van Gefen
orgel, piano: Maarten van der Bijl
bloemstuk bij het kruis: Fien Mollema

Samenstelling ds. Florus Kruyne (teksten) en Maarten van der Bijl (muziek)
De lezingen zijn uit de Naardense Bijbelvertaling (originele & herziene)

Traditiegetrouw is de dienst op Goede Vrijdag sober en verstild, van de aankleding van de zaal tot de muziekkeuze. Er wordt ook niet gepreekt. Aan het eind verlaten we, na het gezamenlijk bidden van het Onze Vader, de kerk in stilte.

Deze dienst van Goede Vrijdag vormt een eenheid met de feestelijke Paasdienst komende zondag; ook deze is opgenomen vanuit de Geertekerk. Hierin gaan ds. Marthe de Vries en ds. Alleke Wieringa voor, er wordt door vier stemmen gezongen, cantor-organist is Maarten van der Bijl.

Muziek: Larghetto

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) uit sonate in D (HWV 371)

Welkomstwoord en openingsgebed

Muziek: Herzliebster Jesu

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) uit de Mathaus Passion (BWV 244)

Herzliebster Jesu,
was hast du verbochen,
daß man ein solch scharf
Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld,
in was für Missetaten bist du geraten?

Lezing: Marcus 14: 3 - 9

Muziek: Allemande

Johann Sebastian Bach uit vioolpartita no. 2 (BWV 1004)

Lezing: Lucas 22: 39-46

Muziek: 'Ich will hier bei dir stehen' uit de Mathaus Passion

muziek: Johann Sebastian Bach

tekst Paul Gerhardt

Ich will hier bei dir stehen;
verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
wenn dir dein Herze bricht.
Wenn dein Herz wird erblassen
im letzten Todesstoss,
alsdenn will ich dich fassen
in meinen Arm und Schoss.

Lezing: Lucas 23: 26

Muziek: Komm, süßes Kreuz

Johann Sebastian Bach uit de Mathaus Passion

Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein;
je mehr es unsrer Seele gut, je herber geht es ein.
Komm, süßes Kreuz,
So will ich sagen,
Mein Jesu, gib es immer her!
Wird mir mein Leiden einst zu schwer,
So hilf du mir es selber tragen.

Lezing Lucas 23: 33, 39-46

Muziek: Allemande

Johann Sebastian Bach uit cellosuite no. 5

Lezing: Lucas 23: 47-49

Muziek: Kaddish

Maurice Ravel (1875 – 1937) uit Deux mélodies hébraïques

Onze Vader